

# The Promise Nikita Singh

Right here, we have countless book **The Promise Nikita Singh** and collections to check out. We additionally find the money for variant types and moreover type of the books to browse. The welcome book, fiction, history, novel, scientific research, as without difficulty as various additional sorts of books are readily open here.

As this The Promise Nikita Singh, it ends happening monster one of the favored books The Promise Nikita Singh collections that we have. This is why you remain in the best website to look the incredible ebook to have.

What Do You See When You Look in the Mirror? Nikita Singh 2021-08-30 How much of the person in the mirror is truly you? A young couple decides to die together when they are old, but when it's time, one of them isn't done living. A child fosters plants in a month-long challenge. A woman makes a desperate attempt to rescue her brother from his demons. A groom-to-be meets a green-eyed fairy the night before the wedding. A son vows to connect with his father after his mother's death. In this dazzling collection of short fiction, bestselling author Nikita Singh explores the secret inner lives of her characters as they grapple with love, loss, grief and mental health.

**Ontzettend irritant** Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke dansspasjes en een loodzwaar kampeerbed.

*Onzichtbare geluk van andere mensen* Manu Joseph 2013-01-26 Het onzichtbare geluk van andere mensen is een ontroerende, zwartkomische vertelling op de dunne scheidslijn tussen waan en werkelijkheid. Wanneer de zeventienjarige Unni zich van het leven berooft door van het dak te springen, gaat zijn vader Ousep op zoek naar een verklaring. Waarom kiest een mooie, intelligente jongen met een groot talent voor striptekeningen voor zón stap? Ousep, die twee sigaretten tegelijk rookt omdat drie gewoon te veel is, zoekt klasgenoten van Unni op en vraagt ze naar zijn zoon, wat ze van hem vonden en hoe ze zijn daad verklaren. De zoektocht levert niets op, tot er drie jaar na Unnis dood een pakketje arriveert met een raadselachtige strip die hij op de dag van zijn sprong verstuurde. `Manu Joseph is briljant. BBC RADIO 4 `Buitengewoon grappig, vindingrijk en teder. STARRED REVIEW, KIRKUS REVIEWS `Een nieuwe, vlamme stem. VOGUE Manu Joseph (1974) woont in New Delhi. Hij imponeerde met zijn debuutroman Slimme mannen (Serious Men), die bekroond werd met de PEN/Open Book Award en de Hindu Best Fiction Award. De roman stond daarnaast op de shortlist van drie voorname prijzen, waaronder de Bollinger Everyman Wodehouse Prize voor de beste komische roman. Hij is columnist voor International Herald Tribune.

**Ik zal de wereld nooit meer zien** Ahmet Altan 2019-04-29 Toen op een vroege ochtend in de zomer van 2016 werd aangebeld bij de Turkse journalist en schrijver Ahmet Altan wist hij meteen dat de politie voor de deur stond. Hij en zijn broer Mehmet werden gearresteerd in de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije. De verdenking: verspreiding van verborgen boodschappen ter aanmoediging van de coupplanners. Begin 2018 werd Altan veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rest van zijn leven zal hij drieëntwintig uur per dag doorbrengen in eenzame opsluiting. In *Ik zal de wereld nooit meer zien* beschrijft Altan op urgente wijze de

politieke situatie in Turkije en zijn leven in de gevangenis. Hij overstijgt daarmee zijn eigen tragedie en schrijft indrukwekkend over universele thema's als vrijheid en het verloop van de tijd, die in een ander licht komen te staan als je weet dat je voor altijd opgesloten zit. Vanuit zijn cel kan Altan nog maar één ding doen: een verhaal vertellen dat zijn lezers niet meer loslaat. Ik zal de wereld nooit meer zien is een oprecht en belangrijk verhaal voor iedereen die gelooft in de kracht van het woord.

**Someone Like You** Nikita Singh 2017-11-22 The hum of a motorbike. The uproar of the crowd in the stadium. The cheering and clapping. All fell silent... Just the thumping of their hearts remained and a question-were they going to lose him? Thanks to the makeover by her sister's friends, the nerdy Niharika entered college more confident, more attractive. She meets the sweet, shy Tanmay, and the spoiled but lovely Pia and they become best friends. And when Akshat and she began dating, life finally seemed to be falling in place. Except that it wasn't... Tanmay's success in football had begun to change him . Akshat's perfection seemed like a front for something dark and sinister. And their college senior Karthik? His aggressiveness was a cover for his mysterious past. Someone Like You is a powerful and touching story of friendship, love and betrayal.

**Spoetnikliefde** Haruki Murakami 2013-12-04 K. is heimelijk verliefd op zijn beste vriendin Sumire, die op haar beurt verliefd is op haar getrouwde bazin Mioe. Gefrustreerd door zijn onbeantwoorde liefde begint K. een affaire met de moeder van een van zijn leerlingen. Dan krijgt hij een wanhopig telefoontje van Mioe: Sumire is op raadselachtige wijze verdwenen.

**Tranen van de maan** Nora Roberts 2018-06-05 De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland, het land van grillige kliffen, groene velden en prachtige legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore. Levendig middelpunt is Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt in de glazen en waar Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend oor bieden. Deel 2 Shawn leeft voor zijn muziek en voor de pub. Tot het lot hem de ogen opent en hij in Brenna O'Toole, een goede vriendin uit het dorp, voor het eerst van zijn leven een aantrekkelijke vrouw ziet. Vriendschap is niet langer genoeg voor hem. Is ook hij misschien aangeraakt door die eeuwenoude betovering die verbroken moet worden? Deze titel is eerder verschenen en is bijzonder te lezen. The Promise Nikita Singh 2014-01-15 Two people, two lives, one unfulfilled promise . . . She, smiles wide, and her happiness brightens up the world around her. Elusive, charismatic and incredibly rich, He runs away from his past and the grief it brings with it. She is capable of breaking down all his barriers, imploring his heart to give love a second chance. He wants to trust her . . . They step into a relationship with a vow—to stay together all their lives. But when disaster strikes, does their love prove strong enough to withstand the brutal force of reality? Or does the promise lie forgotten, even as they struggle to regain the balance of their lives? Only time will tell . . .

*Miss Laila, gewapend & gevaarlijk* Manu Joseph 2018-05-16 In Mumbai stort een gebouw in. Onder het puin ligt een man die iets mompelt over een jong stel dat een aanslag wil plegen. Elders volgt een agent van de Inlichtingendienst twee terreurverdachten op de voet. Eén van hen is Laila, die volgens familie en vrienden nog geen vlieg kwaad zou doen. Wat volgt is een zenuwslpende achtervolgingsroman die diep is geworteld in de

problematiek van het hedendaagse India. Net als in zijn bestseller *Het onzichtbare geluk van andere mensen* balanceert Manu Joseph op meesterlijke wijze tussen tragiek en humor. 'Een fantastische roman, Murakami-achtig. We raken er niet over uitgepraat.' Het DWDD-boekenpanel over *Het onzichtbare geluk van andere mensen*

**Liefde van A tot Z** S.K. Ali 2020-08-27 Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde Een wonder: iets dat je heel bijzonder vindt, zelfs al is het eigenlijk heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van Adam die ze samen maakten. Een rariteit: iets vreemds, of iets dat je aan het denken zet. Zoals de docent van Zayneb die zijn klas maar blijft voorhouden hoe 'slecht' moslims zijn. Zayneb, de enige moslim in de klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst wordt, vertrekt Zayneb naar haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze ook haar vriendinnen in de problemen heeft gebracht en ze belooft zichzelf om minder confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de ziekte waaraan hij zijn moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha om zijn familie te bezoeken. Hij probeert om zijn diagnose geheim te houden voor zijn vader en zusje. Zayneb en Adam ontmoeten elkaar op het vliegveld. En dan? Dan volgt er een verzameling van wonderen en rariteiten.

**One small thing** Erin Watt 2019-10-22 One small thing is een meeslepend verhaal van de auteur van *De Royals*. Sinds haar zus dood is, wordt Beth knettergek van haar overbezorgde ouders. Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle ellende te vergeten. En dus sneakt Beth het huis uit naar een feestje. Daar ontmoet ze Chase: knap, verleidelijk en precies wat ze die avond nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft enorme gevolgen, want ook Chase blijkt een verleden te hebben dat hij liever vergeet. En het heeft alles te maken met Beths zus...

**Hart van de zee** Nora Roberts 2018-06-05 De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland, het land van grillige kliffen, groene velden en prachtige legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore. Levendig middelpunt is Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt in de glazen en waar Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend oor bieden. Deel 3 Darcy wil een rijke man om ooit ver weg van Ardmore een luxelevens te leiden. Met de komst van Trevor Magee, die tijdelijk in het dorp is om een theater te bouwen, lijkt niets haar droom nog in de weg te staan. Haar hart zal bij dit alles buitenspel blijven, neemt ze zich voor. Een mooi plan, ware het niet dat er nog een betovering verbroken moet worden... Deze titel is eerder verschenen en is afzonderlijk te lezen.

**Letters to My Ex** Nikita Singh 2018-02-14 'It feels like I'm on autopilot; I have no control over anything. The pain of losing you is so crippling that I can barely hold pieces of myself together. The slightest nudge could break me. But somehow, my possessed brain knows what I need. It's telling me to stick to my choice, to stay away from you, to open a Word document and bleed on paper, try to throw up all my jumbled thoughts in form of words, collect all disconnected facts, try to make sense of it all.' From the bestselling author of *Like a Love Song* and *Every Time It Rains*, a story of heartbreak and things left unsaid...

**De edele kunst van not giving a f\*ck** Mark Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

**De laatste man in de toren** Aravind Adiga 2011-08-22 Aan wie je het ook vraagt in Bombay, iedereen zal zeggen dat Toren A helemaal pucca is. Het gebouw is dan wel omringd door sloppenwijken en er razen ook continu vliegtuigen over, toch is het al vijftig jaar lang pucca. Maar Bombay is veranderd in die lange tijd, en niet alleen van naam. Mumbai is nu een stad in ontwikkeling, bevolkt door welvarende Indiërs die in het buitenland steenrijk zijn geworden. Wanneer projectontwikkelaar Dharmen Shah de bewoners van Toren A probeert uit te

kopen om er luxueuze appartementen te bouwen, is zijn bod meer dan genereus. Maar lang niet iedereen accepteert het bod: velen wonen al hun hele leven in het gebouw en zijn bovendien op leeftijd. De spanningen tussen de doorgaans zo beleefde bewoners van Toren A komen tot een kookpunt wanneer ze een voor een toch voor het geld zwichten, behalve de halsstarrige leraar Masterji. Het wordt steeds duidelijker dat het gevaarlijk is om Shah ook maar iets te weigeren en als de deadline voor de verkoop nadert, veranderen Masterjis burens in vijanden, en zijn vrienden in samenzweerders. De laatste man in de toren is een innovatieve en spannende roman over geld en macht, luxe en verlies, hebzucht en moord. Een weergaloos boek over een man die weigert zich aan te passen aan een snel veranderende wereld.

**Ademloos** Amy McCulloch 2022-02-17 De carrière van journaliste Cecily Wong zit in het slop, maar als ze wordt uitgenodigd voor een expeditie om een van de hoogste bergen ter wereld te beklimmen, grijpt ze die kans met beide handen. Vanaf het moment dat het kleine team aan de expeditie begint, gebeuren er vreemde dingen. Er vindt een diefstal plaats. Er gebeurt een ongeluk. En dan vindt Cecily een mysterieuze boodschap op haar tent: er is een moordenaar op de berg... Hoe hoger ze komen, hoe gevaarlijker de klim wordt. En hoe meer ze op elkaar moeten vertrouwen. Maar dan vindt Cecily het eerste lichaam...

**Twee broers** Jhumpa Lahiri 2013-10-21 De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De charismatische Udayan raakt in de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel loslaat.

**Mevrouw Hemingway** Naomi Wood 2015-03-10 Antibes, juni 1926. Ernest Hemingway en zijn vrouw Hadley brengen de zomer door met zwemmen, briden en borrelen. Op uitnodiging van Hadley voegt haar beste vriendin Fife zich bij hen. Fife is ook Ernests minnares. Hadley is de eerste mevrouw Hemingway, maar zij noch Fife zal de laatste zijn. Terwijl Hemingways literaire carrière een hoge vlucht neemt, leren vier vrouwen wat het betekent om de beroemdste schrijver van hun generatie lief te hebben. Elke mevrouw Hemingway dacht dat het liefde voor altijd was. Elke mevrouw Hemingway had het mis. `Mevrouw Hemingway is een bedwelmende, gepassioneerde roman gebaseerd op echte levens, vol met daden van verraad en momenten van hartverscheurende intimiteit, aldus Marie Claire .

**Right Here Right Now** Nikita Singh 2017-11-22 Reinventing yourself is harder when you don't remember who you were Seventeen-year-old Kalindi wakes up in hospital with no recollection of how she got there. But that's not the only thing she doesn't remember: Her whole memory has been wiped clean. How? The doctors can only speculate. Kalindi doesn't know what happened to her and-worse-she doesn't know who she is. She enters her own life as if for the first time. Feeling like an invader, she meets her parents, friends and boyfriend. Everybody says her life was perfect, but she's having a hard time accepting who she was, and the kind of person she wanted to be. She's also got boards to pass-but she doesn't remember anything she learned! And the recurrent nightmares don't make it any easier. Nobody knows what happened to her. Can she have a peaceful present and future, without a past? Can she just live in the here and now?

**When Love Connects...** Payal Suresh The search for true love took them to the filthiest corner of their hearts. "They say it is difficult to understand women; on the contrary it is impossible to understand men." – Trishna Rawat (A single mother, a seeker, a lover) "How could I ever fall for her?" – Kabir Rawat (A successful Business magnate, a charmer, a lover) "The one that travel from your eyes and settles in your heart is far more beautiful

than whose glimpse is forgotten the moment eyes turn away.' – Vikram Mathur (A diehard romantic, a loner, a lover) "Truth is the best and the only way out of all your problems." – Khushi Rawat (An adolescent, a dreamer, a believer, a lover) As the lives of these four individuals are intertwined by the quirk of the destiny, they discover love in the most bizarre way. Ironic to her name, Khushi's life has never been a bed of roses. She is busy devising a perfect plan to rekindle the lost romance between her divorced parents. (Trishna and Kabir) But after a decade of bitter separation and the pristine feeling of love entirely washed away by time, will Khushi be able to make it? Just as all the beans spilled in favour of Khushi, she has to deal with a major plan spoiler- Vikram Mathur – her mother's latest boyfriend. To nip the mischief in the bud, Khushi begins to devise a perfect plan to throw Vikram out of their lives and this is the beginning of the catastrophe.

**De verraders** David Bezmozgis 2015-05-28 Baruch Kotler, een beroemde Sovjetdissident, is een uit de gratie gevallen Israëliische politicus. Wanneer hij weigert een compromis te sluiten over de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, besmeuren Kotlers opponenten zijn reputatie door zijn relatie met een veel jongere vrouw te openbaren. Op de vlucht voor de pers vertrekt het koppel naar Jalta, de badplaats op de Krim waar Kotler zijn jeugd doorbracht. Daar volgt een dramatische confrontatie met een voormalige vriend, die er veertig jaar eerder voor zorgde dat Kotler naar de goelag werd verbannen. Binnen 24 uur moet Kotler een rekening vereffenen met hen die hem hebben verraden en met hen die hij op zijn beurt heeft verraden, onder wie zijn tienerdochter, zijn zoon die een eigen moreel dilemma heeft in het Israëliische leger, en zijn echtgenote die jarenlang gevochten heeft voor zijn vrijlating en hem altijd heeft bijgestaan. De verraders is een meesterlijke roman over moraliteit en opoffering, liefde en vergiffenis.

*Er zijn geen messen in de keukens van deze stad* Khaled Khalifa 2015-03-19 Een familie in de Syrische stad Aleppo raakt van elkaar vervreemd. De moeder probeert angstvallig vast te houden aan de aristocratische levensstijl waaruit ze is verstoten, onder andere door haar gehandicapte dochter verstoep te houden. Haar zoon Rasjied is haar oogappel, maar hij sluit zich aan bij een religieuze groep om te gaan vechten in Irak. Ook haar dochter Sausan verdwijnt zodra de politiek greep op haar krijgt. Lukt het hun de weg naar zichzelf en elkaar terug te vinden?

*Love story* Erich Segal 2013-11-19 Oliver en Jenny worden aan Harvard Universiteit stapelverliefd. Zodra ze van de collegebanken zijn verlost, trouwen ze. Met desastreuze gevolgen, want Oliver wordt door zijn familie verstoten en het jonge stel krijgt het financieel heel zwaar. Net als Oliver en Jenny uit het dal opkrabbelen, wordt hun liefde op onbarmhartige wijze op de proef gesteld. Love Story is misschien wel het mooiste liefdesverhaal aller tijden - een absolute klassieker in de romantische literatuur. Een ijzersterk verhaal, ontroerend en recht uit het hart. Dit najaar is Love Story in het theater te zien als onvergetelijke musicalsensatie met Freek Bartels en Celine Schoenmaker in de hoofdrollen.

*The Unreasonable Fellows* Myshkin Ingawala 2014-01-15 To achieve what you want to, to do what you truly believe in, you've got to be unreasonable! How many of us dream about changing the world when we grow up? How many of us actually have the courage to take the path less trodden? The Unreasonable Fellows chronicles the journeys of ten social and environmental entrepreneurs who, with their go-getting attitude and passionate ventures, are doing their bit to make the world a better place. It is an inspiring account of how, despite the initial setbacks, these fiery men and women refused to give up. Instead, they learnt from each of their failures and turned it into success. This book teaches you to do the same and to never ever give up!

**Al mijn vrienden zijn superhelden** Andrew Kaufman 2010-03-04 Alle vrienden van Tom zijn ware superhelden. Tom is er zelfs met een getrouwd, de Perfectioniste. Maar op hun bruiloft wordt de Perfectioniste gehypnotiseerd door haar ex, Hypno, die haar laat geloven dat Tom onzichtbaar is. Wat Tom ook doet, zijn vrouw ziet hem niet meer. Een halfjaar later weet de Perfectioniste zeker dat Tom haar heeft verlaten. Ze gebruikt haar superkrachten

om haar liefdesverdriet achter zich te laten en ze verhuist naar Vancouver. Zonder enig idee dat Tom haar volgt, stapt ze op het vliegtuig. Tom heeft nog een paar uur tot de landing om haar te overtuigen dat hij bij haar is, anders gaat zij verder met haar perfecte leven en raakt hij haar voor altijd kwijt Een uitzonderlijk, hartverwarmend en grappig eerbetoon aan de mooie, zoete liefde.'

**If It's Not Forever** Durjoy Datta 2013-09-15 To the everlasting power of love . . . When Deb, an author and publisher, survives the bomb blasts at Chandni Chowk, he knows his life is nothing short of a miracle. And though he escapes with minor injuries, he is haunted by the images and voices that he heard on that unfortunate day. Even as he recovers, his feet take him to where the blasts took place. From the burnt remains he discovers a diary. It seems to belong to a dead man who was deeply in love with a girl. As he reads the heartbreaking narrative, he knows that this story must never be left incomplete. Thus begins Deb's journey with his girlfriend, Avantika, and his best friend, Shrey, to hand over the diary to the man's beloved. Highly engrossing and powerfully told, If It's Not Forever . . . tells an unforgettable tale of love and life.

*De zwemmers* Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in de bodem van hun lokale zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze delen alleen een zwembad (de snelle, langzame of gemiddelde) en de troost die ze ieder uit hun ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze zwemmers is Alice, die langzaam haar geheugen verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen de duisternis van haar steeds erger wordende dementie. Zonder het gezelschap van haar medezwemmers en de regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring en chaos, en meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd en het Japans-Amerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog doorbracht. Alice' vervreemde dochter, die te laat in het leven van haar moeder terugkeert, is getuige van haar verwoestende aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over moeders en dochters, en het verdriet van een rauw verlies. Een tour de force van een dwingende, betoverende en ontroerende stem.

*The Turning Point* Nikita Singh 2015-01-19 The Turning Point features stories by some of the best young Indian writers, each contributing a distinct tang to this interesting cocktail. The collection explores multiple emotions, ranging from nostalgia to obsession, the feeling of first love to that of delusion, from doubt to self-belief and from resignation to hope. Eight stories, eight spirited young writers-and a must-read book that doesn't just make you smile and think at the same time, but also brings you closer to the joy of reading and the craft of writing. Stories by: Meenakshi Reddy Madhavan Durjoy Datta Judy Balan Harsh Snehanthu Shoma Narayanan Parinda Joshi Atulya Mahajan Nikita Singh

*Slimme mannen* Manu Joseph 2013-02-18 Slimme mannen is een tragikomische vertelling over dromen, hoop en wetenschap. De klerk Ayyan Mani werkt in het Instituut voor Theorie en Onderzoek als de laagste persoonlijke assistent van een briljante, onoverwinnelijke astronoom, Arvind Acharya. Om uit zijn alledaagse misère te komen, de moraal van zijn slovende vrouw een prikkel te geven en zijn tienjarige zoon Adi zelfvertrouwen te bieden, weeft Ayyan een steeds dichterbij web van verzinsels rond zijn zoontje, wiens almaar toenemende hoogbegaafdheid iedereen verrast Intussen is zijn baas, boegbeeld van het voorname instituut, geobsedeerd door een stofdeeltjes-theorie waarmee hij het bestaan van buitenaards leven in hogere luchtlagen wil bewijzen. Maar hoe afhankelijk is hij van zijn persoonlijke assistent? Slimme mannen is een onderhoudende, soms schrijnende, soms humoristische, en steeds meeslepende roman over twee sterk uiteenlopende slimme mannen: een klerk die zijn gezin gelukt, en een briljante geleerde die langzaam maar zeker ten val lijkt te worden gebracht.

**Het leven speelt met mij** David Grossman 2020-08-27 Vera groeit op in een welgesteld Joods gezin, maar valt voor Miloš, een arme Servische dorpeling. Samen beleven ze een grootse liefde, versterkt door een misschien nog wel grotere toewijding aan hun geloof in het communisme en een rechtvaardige wereld. Ze nemen deel aan de partizanenstrijd tegen de nazi's en aan het eind van de oorlog wordt hun dochter Nina geboren. Na conflicten

tussen Tito en Stalin wordt Miloš onverwacht gearresteerd als verrader. Gedesillustreerd pleegt hij zelfmoord in zijn cel. Vera wordt opgepakt en voor een onmogelijke keuze gesteld: Miloš als verrader erkennen en vrijuit gaan, of zelf in een kamp belanden. Vera's liefde voor Miloš gaat boven alles en zij kiest voor hem. Op Goli Otok, een kaal eiland voor de kust, wordt zij drie jaar lang vastgehouden en gemarteld. Haar zesjarige dochtertje blijft alleen achter. Vera's keuze zou nog generaties lang doorwerken. Op haar negentigste verjaardag stellen haar dochter en kleindochter voor met Vera naar Goli Otok af te reizen om erachter te komen onder welke omstandigheden zij haar dochter destijds in de steek liet. De reis legt de meest tegenstrijdige emoties bloot – angst, liefde en barmhartigheid – die het weefsel van een familie voor altijd kunnen veranderen. Het leven speelt met mij laat zien hoe en waarom wij soms tot de meest onmogelijke beslissingen worden gedreven. Grossman beschrijft als geen ander hoe trouw en politieke ideologie de kern van een gezin kunnen raken en de grens tussen standvastigheid en verraad vervaagt.

**Fairfield Park** Santa Montefiore 2012-04-23 Hampshire, Engeland. Het prachtige landgoed Fairfield Park ligt er stil bij op de dag van de begrafenis van de heer des huizes, Lord George Frampton. Het is een dag die de levens van zijn hele familie voorgoed zal veranderen, want na de uitvaart meldt George Framptons buitenechtelijke dochter Phaedra zich, samen met de notaris van de familie. Niemand wist van haar bestaan, maar Phaedra is desondanks vlak voor zijn dood door George opgenomen in zijn testament. Wat is er gebeurd al die jaren geleden, wie is Phaedra's moeder? En waarom heeft George de bom op deze manier, pas na zijn dood, laten ontploffen? In de zoektocht naar antwoorden en verzoening ontstaat tijdens deze tumultueuze periode een liefde die sterker is dan bloed. Een onmogelijke liefde...

**Godenspelen / druk 1** Vikram Chandra 2008-03 Een inspecteur van politie in Bombay, India, onderzoekt de achtergrond van een topcrimineel die zich bij zijn arrestatie in een zelfgebouwde bunker van het leven beroofde.

**Accidentally in Love** Nikita Singh 2014-01-15 The thing with love is, the more you try to push it out, the more it follows you . . . Chhavi Mukharjee has just settled into the cut-throat modelling industry when, all too soon, things begin to fall apart. When she meets Tushar, a successful photographer, sparks fly between them. But Chhavi doesn't believe in love or commitment. They decide to carry on a no-strings-attached, open relationship. However, when she begins to miss him while he's away, she knows it is something more than just passion!

**Laat de wereld achter** Rumaan Alam 2021-04-16 In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek op de stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie naar een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke New Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit landelijke gebied opeens ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de huid van de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema's aan, zoals ras, klasse en hoe we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. 'Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over onze tijd.' – Kirkus Reviews 'Spectaculair en omineus.' – Publishers Weekly 'Laat de wereld achter is een zeldzame roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over complexe thema's als voorrecht en het lot.' – Jenny Offill 'Een spannende roman over ras en klasse.' – USA Today 'Een betoverende roman.' – The New Yorker 'In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen door berichten, binnen de muren van mijn woning

waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.' – The Paris Review 'Een pageturner, een perfecte mix van filmische en literaire kwaliteiten.' – The Wall Street Journal 'Laat de wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het levert een schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het onmogelijke werkelijkheid wordt.' – Esquire

**Hopeloos verliefd** Rachel Renée Russell 2014-11-19 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. De serie Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell is razend populair onder meisjes en staat stevast hoog in de Nederlandse bestsellerlijst. Wereldwijd zijn er al 13 miljoen exemplaren verkocht. Hopeloos verliefd is het zesde deel in de succesvolle serie Dagboek van een muts. Wanneer Nikki van haar geheime crush Brandon een berichtje ontvangt is ze HOPELOOS VERLIEFD! En net nu moet ze voor het grote Valentijnsfeest een DATE regelen! Nikki hoopt dat Brandon met haar mee wil, ze moet hem alleen nog vragen. Maar dat is nu juist het probleem: wat als hij NEE zegt? Of erger nog: wat als Brandon met de ACHTERBAKSE MacKenzie naar het feest gaat? Ondertussen krijgt Nikki steeds vaker verwarrende en nare berichtjes van hem. Vindt hij haar nu leuk of niet? 'Superleuke gebeurtenissen, verteld op een grappige, flapuit-achtige manier? Coolesuggesties.nl over de serie Dagboek van een muts 'Een supertof boek! Ik kon na het laatste deel niet wachten tot het volgende deel van de serie uitkwam. Echt een aanrader! Chicklit.nl over Dagboek van een muts 5 Nikki weet raad. Rachel Renée Russell is advocate, maar schrijft liever kinderboeken (ook omdat een pyjama en sloffen in de rechtszaal niet zijn toegestaan). De hoofdpersoon in haar boeken heet Nikki, net als haar dochter. De serie Dagboek van een muts verschijnt in maar liefst 35 landen.

**After All This Time** Nikita Singh 2017-11-22 What if you find out it's the end of the road for you? Lavanya gets the shock of her life when she discovers that she's HIV positive. The revelation shakes her out of the monotony that her life has become. It's time for a change. She finally dumps her loser boyfriend, quits her high-paying but extremely demanding job and goes back home to meet her family after nearly seven years. At home she finds a bucket list and she knows it's a sign of what she needs to do. With her is an old neighbour and friend who's just broken off with his girlfriend. Sparks begin to fly! However, what she learns is that you need to really live before you begin to love!

*Schittering van de zon* Nora Roberts 2018-06-05 De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland, het land van grillige kliffen, groene velden en prachtige legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore. Levendig middelpunt is Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt in de glazen en waar Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend oor bieden. Deel 1 Gedepriemd door haar scheiding arriveert psychologe Jude Frances Murray vanuit Chicago in Ierland, het land van haar voorouders. Ze trekt zich terug in de cottage van haar grootmoeder. Al snel wordt Jude geobsedeerd door de mythen en sagen van de streek en besluit ze deze verhalen op te schrijven. Ze wordt daarbij geholpen door Aidan Gallagher, eigenaar van de lokale pub, een Ier in hart en nieren. De Gallaghers van Ardmore Deze titel is eerder verschenen.

**The Promise** Nikita Singh 2014-01-01

**Alles is f\*cked** Mark Manson 2019-05-14 Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not giving a f\*ck over (het ontbreken van) hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van De edele kunst van not giving a f\*ck. We leven in een interessant tijdperk. Ogenscheinlijk lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en ontwikkelder dan ooit. Aan de andere kant is alles gewoon ontzettend f\*cked – de aarde wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in en iedereen voelt zich voortdurend beledigd op Twitter. Op dit moment in de geschiedenis, met toegang tot technologie, onderwijs en communicatie waar onze voorouders alleen maar van konden dromen, worden we overspoeld door een gevoel

van algemene hopeloosheid. Waar het in Mark Mansons eerste boek vooral ging over de onvermijdelijke fouten in ieder individu, gaat het in *Alles is f\*cked* over de eindeloze rampen in de wereld om ons heen. Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment, internet; en hoe een teveel aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze definities van politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier, scherp en met humor, daagt hij ons uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding te maken met de wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden bedacht. *Alles is f\*cked* is het belangrijkste boek van deze tijd.

*The Promise*

Nikita Singh 2014-01-15 Two people, two lives, one unfulfilled promise . . . She, smiles wide, and her happiness brightens up the world around her. Elusive, charismatic and incredibly rich, He runs away from his past and the grief it brings with it. She is capable of breaking down all his barriers, imploring his heart to give love a second chance. He wants to trust her . . . They step into a relationship with a vow-to stay together all their lives. But when disaster strikes, does their love prove strong enough to withstand the brutal force of reality? Or does the promise lie forgotten, even as they struggle to regain the balance of their lives? Only time will tell . . .